

— WINTER- — GLOBE

TIJDSCHRIFT VAN GEOGRAFICA

Jaargang 2024-2025 - Aperiodieke uitgave - VU: Niko Wallyn



Foto: @Boutx, Frankrijk



Inhoud

Inhoud.....	2
Woordje van de Globe	4
Woordje van de Praeses	5
Afgelopen Activiteiten	8
Dixits I	21
Nieuws uit de wereld van de geografie	23
Koken met Geografica	28
Dixits II	29
Spelletjeshoek.....	30
Kleurplaat.....	33
Dixits III	36
ECOLOGISCHE MOESTUIN.....	37
Dixits IV	40
Seks, Mind & Body	41
Pussy	45
Het verhaal van de haas en de mier – Deel 1.....	48
Affiches van aankomende activiteiten	54
Kalender	57
Kringlied	58





Woordje van de Globe

Dag lieve geograafjes, landmetertjes en andere lezertjes van de Globe! Hier ben ik weer, met een gloednieuwe globe om jullie gezelschap te houden.

Wat vliegt de tijd. We zitten ondertussen al stevig over de helft van het eerste semester en tussen alle deadlines door begint het voor de meesten stilaan tijd te worden om eens over de examens na te gaan denken. Gelukkig zijn er ook leukere dingen om aan te denken, zoals de leuke activiteiten van de voorbije paar weken en de komende activiteiten voor de rest van het semester, en dat zijn er wel nog een paar.

Zonder twijfel een van mijn favoriete evenementen elk jaar is de Museumnacht, en wil nu het toeval dat we daar met Geografica dit jaar weer samen naartoe gaan op 5/12!! Zelfs als je wat andere museums wil doen dan wij en eens op je eentje een tochtje maakt vind ik het echt een nacht om aan te raden. Twee jaar geleden, voor ik van het gezelschap van onze fantastische kring mocht genieten, heb ik ook een paar museums op mijn eentje bezocht. Geloof mij, het Guislain Museum 's nachts op je eentje bezoeken is super cool maar doodeng! Pak dus maar voor de courage al je vriendjes mee! En er na doen we nog eens een gratis Sinterklaasvat in de Salto ook, hoe tof is da?!



Maar ook de Geoguido tour (super leuk, zeker komen!), de zwemmarathon (ZEKER zeker komen, al is het om te supporteren), de Ouwezakkencantus en meer zijn er om naar uit te kijken.

Voilà, bij deze laat ik jullie gerust en kan je verder lezen en genieten van deze derde globe, en daarmee ook de laatste globe van dit semester.

Tot volgend jaar (hehe),

Kusje,

Niko, Globe 24-25



Woordje van de Praeses

Beste geografen en geomatici,

Zoals gewoonlijk in deze periode van het jaar kan ik deze tekst gemakkelijk beginnen met dat het semester voorbij vliegt en dat het misschien tijd wordt om te studeren enzo. Dus dat zal ik dan ook maar doen.

De weken beginnen al aardig te tellen, deadlines naderen en misschien wordt het eens tijd om eens die boeken open te slaan en te zien welke lessen je allemaal nog moet inhalen? Dit is misschien een deprimerend vooruitzicht, maar gelukkig is Geografica er om je op te vrolijken, want tussen het studeren, schrijven, lezen... door moet er natuurlijk ook tijd zijn voor ontspanning. Anders werk je niet efficiënt, toch?

Als ontspanning heb je hier opnieuw een Globe in je handen met tal van leuke verslagjes, dixits, spelletjes en andere leuke rubriekjes! We kunnen terugkijken op tal van leuke activiteiten. Zo hadden we een succesvolle doop met maar liefst 11 eerstejaars die de uitdaging aangingen en zich vanaf nu schacht van Geografica mogen noemen, Proficiat!! Daarnaast gingen we verbroederen met onze vrienden in Leuven, konden we onze sportieve prestaties meten op het IFT, gingen we de strijd aan met de geologen op de Geocantus en konden we ook onze kennis testen op de grote Geografica Quiz!

Maar waarschijnlijk heb je nog niet genoeg ontspanning. Daarom nodig ik jullie graag ook uit op de komende activiteiten die nog komen, want er zitten er nog een aantal plezante in het verschiet. Op donderdag 21 november hebben we bijvoorbeeld de nacht der wetenschappen, waarbij we met de andere wetenschapskringen feesten! Daarnaast hebben we ook sportieve activiteiten zoals

de zwemmarathon of het IFK minivoetbal dat opnieuw spannend belooft te worden.

Ik hoop dat jullie het net zoveel naar jullie zin hebben als ik dit semester en tot de volgende activiteit!

En ook alvast een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar! Want de volgende Globe is pas voor na deze feestdagen :))

Timon

Praeses 2024-2025





ATELIER
ROMAIN

TOPCOPY



Afgelopen Activiteiten



IFK volleybal:

Maandag 21 oktober vond het IFK volleybal plaats. De geografen toonden een prachtig spel en spektakel tegen top tegenstanders zoals WiNA en Hermes. Toch bleef een overwinning hier achterwege. WiNA slaagde er in om terug te komen in de tweede set en de match met slechts 1 punt te winnen. Toch waren er ook hoogtepunten tijdens de poulewedstrijden en speelden we VPPK met de vingers in de neus naar huis. Een derde plek in de poule en dus niet door naar de volgende ronde. Toch een hele dikke merci aan de volleyballers en supporters aanwezig op deze lange avond!

Voorrondes voetbal:

Op maandag 21 oktober werd er, naast het IFK volleybal in het GUSB, ook nog gestreden op het voetbalveld van campus Schoonmeersen. De voorrondes voor het IFT voetbal werden aangevat door Geografica met een ploeg bestaande uit twaalf studenten Geografie en één externe. We werden opgedeeld in een poule met de VEK, VPPK en Wetenschappen, en drie matches van 30 minuten gingen bepalen welke ploegen door zouden stoten naar het IFT. We begonnen vol goede moed, maar het mocht jammer genoeg niet zijn. Drie verloren matches maakten jammer genoeg een einde aan ons parcours. Ondanks dat we misschien niet de volgende ronde hebben bereikt, was er toch wel sfeer tijdens (en na) de wedstrijden. Wij willen dan ook graag iedereen bedanken die in de gietende regen heeft mee gestreden voor de eer van onze kring.



Doop:

Beste geografen,

De doop van dit jaar was zonder twijfel een groot succes! Met een perfecte balans tussen vuiligheid en een speels karakter werd het een memorabele avond. In totaal mochten we 11 schachten verwelkomen in onze vereniging, maar verder... blijft alles een goed bewaard geheim.

Spijt dat je er niet bij was? Geen zorgen! Volgend jaar staan we weer klaar om er opnieuw een onvergetelijke editie van te maken. Mis het niet! Van je schachtentemmer Lenne

IFK basketbal heren:

Twee dagen later (*noot van de Globe: twee dagen na het voetbal en volleybal*) konden onze basketters tonen wat ze waard zijn, en dat is niet niks. De eerste match van de wedstrijd kregen we WiNA voorgeschoteld gekregen. De hele wedstrijd ging de score gelijk op, maar slaagden we er steeds in een kleine voorsprong te behouden. Jammer genoeg was dit niet voldoende om de winst te garanderen, want een driepunter in de laatste seconden door WiNA zorgde voor een eindscore 28-29. Niks verloren nog drie matches te gaan. Nu we opgewarmd zijn en de spiertjes lekker soepel zijn, konden we ons klaarmaken voor de confrontatie met HILOK. HILOK 1 (op papier ook hun beste ploeg) won met 31-57. Geen probleem, volgende tegenstander is Politeia. Nu waren we goed op dreef gekomen en de driepunters langs onze kant vonden makkelijk de ring. Een leuke wedstrijd met een eindscore van 39-32. Met deze winst was alles weer mogelijk in de laatste wedstrijd. Zenuwslopend, spannend, verzuring... hiermee kan deze wedstrijd perfect samengevat worden. Maar we bleven doorbijten en wisten een nipte winst te behalen met 34-33. We staan dus derde in de poule en zijn door naar de volgende ronde!

Oktoberfest:

Naar jaarlijkse Duitse traditie trokken we op 24 oktober naar de Salto in ons mooiste Duits achtige kostuum die we uit de kast konden halen. Enkele leden kwamen zelf in volledige lederhose of dirndl. De best verklede van de avond waren Lenne en Margo en werden getrakteerd op een halve liter, maar aangezien ze geen goesting hadden in een halve liter, werd dit een troela en een watertje. De andere aanwezigen genoten verder van de halve liters.



Bezoek Leuven:

Op maandag 28 oktober trokken we samen met onze vrienden van de eerste verdieping van de S8 naar Leuven. Waarom samen?

Wel, die gekke Leuvenaars/Leuveners/Leuvenieten/Leuvers... whatever het ook mag zijn, hebben geologie en geografie als één richting samengevoegd. Hun studentenvereniging brengt dan ook beide soorten aardwetenschappen samen binnen één vereniging.

Tot daar deze leuke informatie. We namen samen de trein richting Leuven. Aangezien we al om 18u de trein pakten, konden we ook smikkelen van McDonald's die we op de trein meenamen samen met wat fruitsap. Lennert en Bas konden jammer genoeg niet mee smikkelen want zij misten de trein. Ze hadden wel appelsap om van te sippen. Eenmaal ter plekke in het verre oosten, namen we de bus naar campus Arenberg. Die campus heeft blijkbaar 3 bushaltes, echt gigantisch. Vervolgens wachtte Jeroen, de praeses van Atlas, ons op om samen naar de startplaats te lopen. We gingen er een vreselijke halloweentocht doen door het donkere bos. Eerst vonden we een lijk. Omdat we er niets mee willen te maken hebben, hebben we die ook maar laten liggen. Toen vonden we ook een spinnenweb waar we door moesten en later ging plots ook het licht uit. Toen was de tocht gedaan en gingen we eventjes uit tot we de trein om middernacht nog wilden nemen naar huis. Die haalden we gelukkig en toen waren we weer in Gent. Enkel Remi (Dupon) bleef nog in Leuven, dus je moet hem maar eens sturen als je zijn avonturen na middernacht nog wil horen.

Timon

Halloweenparty:

Jawel, weer een feestje waar verkleedkleden nodig waren. Op 31 oktober kwamen we griezelig Halloween vieren in de Salto. Iedereen zocht zijn meest schrikwekkende kleden om elkaar schrik aan te jagen. Van afgebroken handen, (doods)maskers tot kleden die van kop tot teen op de grond hingen, het was allemaal aanwezig. Er was 1 niet nader genoemde persoon die de thema avond verkeerd had begrepen en in zijn beste kostuum Halloween kwam vieren in de Overpoort... . Opnieuw een toffe en geslaagde avond!!



Praesidiumweekend:

Op 1 november stond de ultieme bondingsactiviteit voor het praesidium op het programma: in het verlengde weekend trokken we namelijk naar Zedelgem voor het praesidiumweekend! En dat deden we, als echte gekken, met de fiets! Na 60 kilometer in de benen en met allerlei verzuurde spieren kwamen we aan op het domein waar ons huisje zich bevond. Na een goeie portie spaghet om terug op krachten te komen gingen we savonds in het donker nog naar de sterrenwacht van Brugge. Zij die van het fietsen geen genoeg kregen, hebben daar nog eens 20 kilometer extra gefietst. Op de sterrenwacht kregen we uitleg over ons zonnestelsel en leerden we allerlei sterrenbeelden herkennen. Bovendien mochten we ook nog gratis door de telescopen gaan kijken maar door de bewolkte hemel was er helaas niks te zien. Snachts speelden we nog flunkyball en deden we drankspelletjes.

Omdat zo'n weekend natuurlijk niet alleen dient voor spel en plezier, hebben we op zaterdagochtend/middag brunch-vergadering gehouden. De mimosa's, chocoladekoeken en spek met ei vloeiden rijkelijk waarbij we over alle belangrijke praesidiumdingetjes vergaderden. Na de uitgebreide brunch met oneindige mimosa, was het tijd voor een citytripje en fotozoektocht in Brugge. Die avond vond ook nog de wisselcantus plaats, waarbij de rollen van senior en cantor dus in elk deel werden doorgegeven. Het bier vloeide rijkelijk en menig straf werd uitgedeeld, waardoor de cantus met veel vreugde tot in de vroege uurtjes bleef dorlopen.

Op zondag was het helaas weer tijd om ons boeltje op te kuisen en terug huiswaarts te keren. Voor sfeer en bonding krijgt het weekend wel zeker een 11/10.

Ka-chow!

Lennert

Vice24-25

IFT:

Maandag 4 november was D-day: het interfacultair toernooi, dat plaatsvond in het GUSB, was eindelijk aangebroken. Een dag vol verschillende sportdisciplines waarbij vele punten te sprokkelen waren. Geografica nam deel aan de volgende onderdelen: basketbal, tafeltennis en zwemaflossing.

Bij de basket werden vijf matches gespeeld om te bepalen wie door mocht stoten. In onze poule zijn we helaas verloren van de VGK, VTK en Wetenschappen, maar hebben we wel gewonnen van VLK en VPPK. Zeker dus geen slecht resultaat, maar spijtig genoeg ging enkel de top 2 door.

Het tafeltennisformaat bestond ook uit poules, waarin telkens onderlinge duels werden uitgevochten tussen kringen die elke drie spelers mochten uitsturen. Een nederlaag tegen de VLK en een overwinning tegen Hermes zorgden ervoor dat we speelden in de kwartfinale. Daar kwamen we oog in oog te staan met de VEK. Zij waren jammer genoeg een maatje te groot en zo kwam ook dit deel tot een einde.

Tot slot was er ook nog de zwemaflossing. Zes maal 50 meter zo snel mogelijk afleggen was de boodschap. Ook hier werd er dapper gestreden, maar doorstoten lukte helaas niet.

Na al deze sporten vond er ook nog een exclusief evenement plaats, namelijk het praesidiumkamp. Zoals elk jaar werd dit een verrassing gehouden tot net voor de start en kregen we pas op het laatste te horen dat we gingen fietsen! Acht vastgezette fietsen, verbonden met elektronische tijdopname, vormden het decor van een spectaculaire competitie bestaande uit een zestal onderdelen. Uiteindelijk plaatste Geografica zich voor de B-finale, die we ook nog eens wonnen. Een vijfde plaats was zo een mooie afsluiter voor een intensieve dag vol sportplezier.

We zijn iedereen heel erg dankbaar voor hun voortreffelijke prestaties. Hieronder vind je nog enkele data van komende

sportactiviteiten en als je interesse hebt om Geografica te representeren, laat ons dan gerust iets weten.

IFK veldvoetbal heren – 20 november

IFK minivoetbal heren – 25 november

Zwemmarathon – 27 november

IFK minivoetbal dames – 2 december



IFK watersportbaanloop:

Op de dag van het IFT vond eerst nog de watersportbaanloop plaats. Bij deze wedstrijd moesten deelnemers een ronde van een kleine vijf kilometer rond de watersportbaan zo snel mogelijk afleggen. De drie lopers die Geografica hebben vertegenwoordigd leverde een fantastische prestatie die ons de derde plaats overall opbracht. Heel erg bedankt Floris, Imano en Niels!

Rougekesavond:

Rougekes, een informele Vlaamse term voor fruitbieren of meer bepaald kasteelbier rouge in de termen van deze avond, is een bier dat zowel fruitig als volmondig is, met een uitgesproken zoete smaak en een vleugje alcoholwarmte. Van dit vleugje alcoholwarmte werd dan ook veel geproefd. Tussen de rougekes door werd er ook veelvuldig genageld, een frietje gegeten van Stefanos en kwamen verschillende niet-geografen op bezoek.



Quiz:

Na allemaal goed te hebben kunnen uitrusten op Wapenstilstand stonden onze quizteams op 12 november strijdlustig klaar in de S9 om de vechten voor de titel van slimste quizteam. De opkomst was massaal want nog voor de deadline verstreken was, was de quiz volzet waardoor we nog teams moesten weigeren. Maar liefst 31 teams werden als sardientjes in de 3.4 gepropt. Na een afwisseling van zeer moeilijke en iets minder moeilijke vragen in allerlei creatieve rondes mocht het team “kweetetni” zich tot winnaar kronen. Proficiat aan de winnaars! Ook proficiat aan de winnaars van de zuipbeker: “Dubbel of Niets”, al was het dit jaar dan wel geen dubbele overwinning. Met veel dank aan onze sponsers, en in het bijzonder Meet Het, dankzij wie niemand met lege handen huiswaarts moest vertrekken!

Tot op de geoquiz volgend semester!

Ka-chow!

Lennert

Cultuur24-25



Bedrijfsbezoek MEET HET + biertasting:

Dinsdag 19 november hadden we een bierproeverij op de planning bij het bedrijf MEET HET. We vertrokken samen om te beginnen aan een helse fietstocht die ons uiteindelijk tot bij de biertjes bracht. Na een rondleiding, wat uitleg over het materiaal, en wat MEET HET zo allemaal doet was het tijd om ons te wagen aan de (maar liefst!) 6 bieren die Ine eigenhandig voor ons gekozen had. Begeleid door de uitleg van Lander, een werknemer van MEET HET die een cursus bierbrouwen heeft gevolgd. Hij had zelf zijn eigen bier mee, waar we ook eens van mochten proeven! Er zijn kaasjes, worstjes, toastjes, gedroogde fruitjes en paté gegeten en de biertjes zijn talrijk naar binnen gevlogen. Daarna zijn enkele dappere preasidiumleden nog de delta gaan trotseren waar ze na wat lief kijken in de ogen van de vice van VTK nog een laatste drankje kregen voor sluitingstijd.



Afgelopen cantussen:

Beste commilitones,

Woensdag 16 oktober was het weer hoogdag voor elke cantusliefhebber! Met 16 geograficanen trokken we naar de Poeljemarkt om de schapenstal onveilig te maken. En of dit gelukt is. Onder begeleiding van de beiaardier en de studentenfanfare konden we samen met de juist verkozen FK cantor de grootste bangers uit de codex meezingen. De porseleinen potten werden rijkelijk gevuld met het vloeibare goud, een top avond verzekerd!

Natuurlijk bleef het cantussen hier niet bij. Nog geen week later vond de doop plaats gevolgd door een beestige doopcantus. Ookal waren de (toen nog) feuten veel te laat, dit had gaan invloed op de sfeer tijdens de cantus. Op het einde van het eerste deel werden de feuten officieel schachten en kregen ze hun dooplint. Onze schachten zijn nu volledig klaar om de gebruiken van geografica te eren en toe te passen op cantussen!

Op 5 november vond de geoverbroederingscantus plaats. De hoofdtafel werd bezet door een mengeling geografen en geologen. Aangezien deze cantus open werd gesteld voor externen konden drie vol gevulde corona's de delta kelder vullen. Sfeer gegarandeerd!



Dixits I

wow komkommercondooms!!
-Imano



ja da's een groot gat he
- Daan



die is zo cute ik zou hem zo
opnieuw neuke
-Lennert



ik ga graag uit de kleren
-Jowan



da's nie eens de eerste keer da
jij aan mij lekt
-Niko

da vind ik nie erg
-Lennert





your **survey** partner.



your **survey** partner.



your **survey** partner.²

Nieuws uit de wereld van de geografie

Er is veel slecht nieuws de laatste tijd, dus vond ik het wel een goed idee om voor jullie een ietwat positievere nieuwskop uit de wereld van de geografie te grijpen en met jullie te delen.

'S WERELDS GROOTSTE KORAALRIF ONTDEKT-ZO GROOT DAT HET VANAF DE RUIMTE GEZIEN KAN WORDEN

(vertaald en verkort overgenomen van het artikel: 'Scientists discover world's largest coral—so big it can be seen from space', gepubliceerd op 14/11/2024 op [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com))



Vanaf het oppervlak zag het eruit als een lang vergeten schipbreuk. Maar toen cinematograaf Manu San Félix er heen dook om eens van dichterbij te kijken, vond hij tot zijn verbazing een gigantisch, uitgestrekt koraalrif.

Dat was het moment dat het National Geographic Society's Pristine Seas team vertelde 's werelds grootste koraalkolonie gevonden te hebben tijdens een oktober 2024 expeditie in de Solomon eilanden.

Met zijn 34 bij 32 meter is dit megakoraalrif langer dan een blauwe vinvis, het grootste dier op Aarde. Het is zo groot dat het zelfs vanuit de ruimte zichtbaar is—hoewel het lang uit ons vizier gebleven is.

Ook de onderzoekers misten het bijna. “We vonden het de avond voor we verhuisden naar een andere sectie,” vertelde de expeditie's lead scientist Molly Timmers.



Hoewel het nieuw ontdekte koraal in perfecte conditie is, maken onderzoekers zich zorgen over de vele bedreigingen waar vele koraalriffen mee te maken krijgen, waaronder klimaatopwarming en overbevissing. Ze hopen dat deze ontdekking zal aanzetten tot meer bescherming voor mariene ecosystemen in de Solomon eilanden.

Voor je neus verstopt

Volgens het expeditie team is dit de grootste koraalkolonie ooit ontdekt. Het bestaat uit bijna een miljard genetisch identieke

koraalpoliepen die samenwerken in de met zand omringde kolonie alsof ze een enkel organisme zijn.

“Het is ongelooflijk dat ze dit gewoon gevonden hebben en niemand het eerder al opgemerkt had,” zegt Helen Findlay, een biologisch oceanograaf van Plymouth Marine Laboratory in Groot-Brittannië, die niet betrokken was bij de expeditie.

Zonder duik- of snorkelgerief om het 12m diepe koraal te bereiken nam de lokale bevolking waarschijnlijk aan dat het gewoon een grote steen was. “Er hangt een soort Westers geloof in de lucht dat we al onze (kust)wateren al gezien hebben,” zegt Timmers, “maar heel veel mensen hebben de maskers en snorkels niet om hun hoofd in het water te steken en het eens te zien.”

Drie eeuwen oud

Normaal gezien wordt de leeftijd van een koraal bepaald op basis van zijn hoogte. Dit 4.8m hoge koraal is ongeveer 300 jaar oud—maar het zou nog ouder kunnen zijn.

De koralen zijn gebruikelijk koepelvormig, als een bol ijs, legt Timmers uit. “Deze is echter een beetje afgeplat en blijft maar doorlopen in alle richtingen, alsof hij aan het smelten is.”



Deze koraalkolonie is zo oud dat het al meerdere grote historische momenten heeft meegemaakt. Het zou de eerste christelijke missionarissen gezien hebben die de Solomon eilanden begonnen te bezoeken in de 19^{de} eeuw. Het leefde toen de onafhankelijkheidsverklaring van de VS ondertekend werd, toen wereldoorlog II uitbrak en tijdens de coronapandemie.

“Het geeft een soort wow factor—dit organisme is gecreëerd door het leven en onderhoudt deze gigantische kolonie,” zegt Timmers. “Het is alsof onze voorouders nog in deze wateren zitten.”

Koralen onder stress

Doorheen het 300 jaar lange leven van dit organisme heeft het veel meegemaakt, opvallende veranderingen aan de oceaan, zoals klimaatopwarming, overbevissing, vervuiling, stedelijke en agrarische ontwikkeling, en oceaanverzuring. Toen ze nabijgelegen riffen bezochten zag het expeditie team dat vele van de koralen al gestorven waren, maar het is niet duidelijk hoe bestendig deze nieuw ontdekte kolonie zou kunnen zijn in het licht van deze wereldwijde bedreigingen.



MEET HET

geassocieerde landmeters en experts

MEET HET

geassocieerde landmeters en experts

MEET HET

geassocieerde landmeters en experts

Koken met Geografica: pasta met boursin

Voor deze eerste verschijning van "Koken met Geografica" brengen we je een recept uit de gsmnotities van onze liefste PR, Ine! <3

Pasta met Boursin saus (+- 2 personen)

- Breng 300g pasta aan de kook
- Snij de courgette in blokjes
- Doe boter/olie in een pan en bak spekreepjes of hamblokjes tot ze een mooi kleurtje krijgen. Bak ook de courgette mee.
- Wanneer de courgette zacht is (prik er eens in met een mes) mag je een pakje boursin toevoegen in de pan. Dit zal smelten een sausje creëren. Ben je een liefhebber van veel en romige saus? Doe er dan gerust nog wat room bij!
- Kruid goed af met peper en zout naar wens en voeg er de gekookte pasta aan toe.

Voila , helemaal klaar!

PS: niet zo een fan van courgette, of geen zin/tijd om die te snijden? Je kan ook gemakkelijk diepvrieserwtjes gebruiken, smijt ze samen met de spekblokjes in de pan, dan kunnen ze zo ontdooien en geven ze ook hun smaak wat mee 😊

Dixits II



Spelletjeshoek

5				7			9	
3			1	5	8		7	6
6	7			2				
8			7	1	3	6	9	
		6	2	4				7
4	1	7		9	6	2		
			6	7			3	5
1	6		5	8	9		4	2
	5	9	3				6	

	1	4		7	2	3	8	9
6		3		9				
2	9	7		5			1	
			8		4	9		
				2		8		
3	2	8	5	6	9			
	3		2	8			6	
			9		3		5	
	5		7		6	1	9	

7			8	3	4		1	9
4				5			3	
	3		9	2		7	8	4
8	2	5	4	9		1		
1	7	6	2	8				
9						8		5
2	5	8					4	1
3	9	4	5	1	2	6	7	8
	1		3		8	9	5	2

opwekkende woorden										
								slang		
beeldmerk			pers. vnw. Engels graafschap							
					afsluitmiddel hond					
kostuum chocoladesnoepje								bedrijfsvorm		haastige beet
							in orde fopspeen			
gedorste halmen			kledingstuk oogvocht							
										stralenkrans
landelijk		Belgische hitparade			koraleiland deel v.e. fiets					
							knoest in hout et cetera			
larve mestwolk								stad in Israël	 Eastwood
zich ontspannen										
						rijver in Ierland Ned. schrijver				
onderwereld				aanvoerder waadvogel						stadsgracht
personage in 'Familie'							rijstdrink Engels deeggerecht			
paard										
								bedorven		
medisch onderzoek	hoofdstad van Australië	boterton						plaatmateriaal		
									vervelend	
										ultroep aaien

0	1			0	1	1	
		0	0				0
						0	0 1
1		1 1		0			
	0		0		1		
		1		0		1 1	
0				1			0
					0	0	
0 0		1		1			
		1				0 0	
1		0			0		
1 1		0		0 0		0 0	

1				1 1	0		0
					0	1	
	0		1		1		
						1	0
0		0					
0			0		0	0	0
		0		1			0
	0	0	0			0	
			0		1		1
			0		1 1		
0		1					0
1 1							1

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN





Kleurplaat



Foto's van jullie kunstwerken zijn altijd welkom! globe@geografica.be

Beste Sint en Piet,

Ik, _____ (jouw naam), ben dit jaar *heel/een beetje/niet* zo braaf geweest. Dit komt omdat ik _____

_____.

Ik heb dit jaar ____ pintjes per week gezopen, en tegenover de ____uur per week die ik gestudeerd heb is dat toch wel *ça va/gemiddeld/problematisch*. Om dit te commemoreren heb ik een glaasje _____ voor u klaargezt, mijn favoriete drank.

Daarom verdien ik volgens mij *een snoepje/een wortel in mijn hol/allebei*.

Omdat ik dit jaar zo *flink/saai/stout* ben geweest zou ik graag _____ krijgen, en €_____ in cash alstublieft.

What's in it for de Sint? Voor één mandarijntje extra beloof ik het komende jaar _____.

Zou u ook de groetjes kunnen doen aan mijn favoriete Piet, namelijk _____-Piet?

Tot slot wou ik nog dit geheim met u delen: _____

_____.

Tot volgend jaar!

Dikke zoen van je geografikapoen,





Jan De Nul

G R O U P



Jan De Nul

G R O U P



Jan De Nul

G R O U P

Dixits III

Oh ik wil ook een banaan in mijn broek

-Laura



De zon bestaat volledig uit water.

- Ine vliegmachine



Die kippets zijn ni goe, die smaken zo kipperig

-Maurien



Ik wil niet scharen met Timon

-Remi



Ik ben geen verzamelaar, ik ben een jager

-Remi



ECOLOGISCHE MOESTUIN

Koning winter is stillaan in het land, planten groeien amper, bladeren vallen en het werk buiten begint af te nemen. Toch is het belangrijk om al na te denken over het volgende groeiseizoen, hieronder staan een aantal ecologische tips!

Waterbeheer

In veel gevallen wordt het water dat wordt opgevangen op serres of tuinhuisen rechtstreeks afgevoerd naar de bodem zonder enige vorm van opslag. Terwijl dit water zeer kostbaar kan zijn tijdens droge zomers. Er zijn verschillende manieren om met water die op bebouwing valt om te gaan. Zo kan het water afgeleid worden naar een wadi, een depressie die speciaal wordt uitgegraven waar het water kan blijven staan. Een wadi kan amfibieën zoals salamanders of kikkers aantrekken die de vervelende slakken in de moestuin kunnen opeten. Tijdens een droge zomer blijft een goed aangelegde wadi vochtig, waardoor het één van de weinige plaatsen wordt waar planten nog kunnen groeien tijdens een extreme droogteperiode. Het water kan ook opgeslagen worden in een grote regenton. Dit water gaat niet naar de bodem zoals bij een wadi, maar blijft volledig beschikbaar voor het bevochtigen van planten tijdens de zomer. Dit maakt je minder afhankelijk van kraanwaters die tijdens extreme droge zomers ook schaars kan worden.



Het opvangen van water gebeurt best al tijdens de winter, wanneer er veel neerslag valt en planten weinig water evaporeren.

Onkruid

Laat het onkruid tijdens de wintermaanden gewoon groeien! Het laten staan van onkruid zorgt voor een natuurlijke bodembedekking die helpt om het vocht vast te houden, die tijdens de zomer nuttig kan zijn. Het kan ook dienen als een voedselbron voor dieren, sommige onkruiden produceren zaden die worden opgegeten door vogels, egels of andere organismen. Verschillende nuttige organismen zoals lieveheersbeestjes die als natuurlijke plaagbestrijders kunnen tussen het onkruid een schuilplaats vinden voor de winter. Wanneer het onkruid afsterft kan het de fungiegemeenschap ondersteunen en wordt er organisch materiaal toegevoegd aan de bodem. Dit materiaal breekt af en verrijkt de bodem met voedingsstoffen, wat ervoor zorgt dat er minder of geen kunstmest meer nodig is in de moestuin.



Zaad

Vele bloemen zijn uitgebloeid, waardoor de planten nu vol met zaad staan. Om er zeker van te zijn dat de bloemenvolgend jaar nog altijd aanwezig zijn, kun je enkele zaadjes van de plant nemen. Dit doe je het best tijdens een droge periode, waarna je de zaadjes in een droge donkere omgeving bewaard. In het voorjaar kun je deze zaadjes uitzaaien, maar dit is voer voor enkele globes later.



TOPCOPY



DOCUNET

DOCUMENT PRINTING & PUBLISHING

 **GreenCopy**
PrintGreen

TOPCOPY nv en DOCUNET - Gebroeders Vandeveldestraat 121 - 9000 Gent

tel: 09 - 223 48 22 - info@topcopy.be - www.topcopy.be

GREENCOPY PRINTGREEN - Sint-Pietersnieuwstraat 138 - 9000 Gent

tel: 09 - 223 48 22 - info@greencopy.be - www.greencopy.be

Syllabi en handboeken online bestellen: www.docunet.be



Dixits IV

Wie organiseert die quiz hier eigenlijk?

- Axel op een dreigende toon tegen Kamiel



Lennert breekt banaan in twee
Je moet wel je groentjes eten eh

-Lennert



Mijn tafel heeft meer succes dan ik

-Joran



Ene blowjob aan de cultuur en das gefikst

-Antoine



Geologen die voor het eerst op het tweede verdiep komen: 'amai je kunt van hier de kbc Toren zien'

-Geoloog



Seks, Mind & Body

In deze rubriek beantwoordt ons praesidium vragen waarmee jij zit! Met al hun ervaring kunnen ze de beste oplossing vinden voor jouw probleem! Zit jij ook met een dringende vraag en weet je niet aan wie je die moet stellen? Stuur je vraag dan (anoniem) door via www.geografica.be/over/globe bij de dixits! Lees vervolgens de volgende Globe voor jouw antwoord!

Vraag 1:

De jongen waarmee ik date liet me onlangs weten dat hij geen relatie wil maar wel meer dan vrienden. Ik weet zelf niet goed wat ik wil. Kunnen jullie me tips geven hoe dit nu verder moet gaan? -Severine

Antwoord:

Pr: vergeet de jongen, drink 4 cocktails op nacht van de jeugdbeweging en zoek een andere jongen die wel weet wat hij wil

Pr: nacht van de wetenschappen*

Vice & Cultuur: Der* wetenschappen

Schachtentemmer: Als je nu al twijfelt is misschien een teken om het niet te doen. Er zijn nog genoeg vissen in de zee, succes

Vice & Cultuur: Gewoon dumpen, tis t al nie waard

Cantor & Sport:

https://open.spotify.com/track/2PneNdtypG6XcgmWmGd9FI?si=C-bJUS3PQc-Rxyt_QxHzlg (link naar het liedje "These boots are made for walking")

Cantor & Sport: Das mijn antwoord

Penning: In een licht beschonken toestand der ne keer goe over zagen tegen vrienden helpt meer dan ge denkt

Vraag 2:

Ik denk dat ik een oogje heb op een praesidiumlid en denk dat dit misschien wel wederzijds kan zijn. Hoe zou ik dit verder moeten aanpakken? -Jouw snollebolleke

Antwoord:

Vice & Cultuur: Afblijven. Laat het praesidium maar focussen op hun echte taken zoals cantussen en feesten

Penning: Belangrijkste eerst, zie da het praesidiumlid ni aan het foefelen is me een ander

Penning, in antwoord op Vice & Cultuur: Tenzij et de cultuur is, die heeft het nodig

Vice & Cultuur: [@Penning](#) stop met flirten ajs🙄

Feest & Milieu: Kom om je subtiel kenbaar te maken met een witte tshirt naar de nacht der wetenschappen

Feest & Milieu: aja nin dan is de globe nog ni uit

Feest & Milieu: naar de geoguidotour dan

Praeses: Stuur ermee, praat ermee en doe elkaar eens binnen op een zatte avond en dan zie je wel of de vibe goed zit :))

Cantor & Sport, in antwoord op Praeses: Geen succes gegarandeerd

Praeses: Of praat er eens over met het praesidiumlid die je het meest vertrouwd, dan kan die mss wat inside info geven, wij kunnen subtiel zijn hoooor

Penning: Jaa subtiliteit en geheimen zijn een van onze sterkste kanten

Pr, in antwoord op da van da foefelen: Ik zeg altijd; ge kunt nooit te veel foefelen

Globe: foefel around & find out é

Praeses: Kben nu eigenlijk echt benieuwd wie snollebolleke is en over welk praesidiumlid da gaat

Penning: Same

Penning: Wie is er hier bijna bezig met iemand??

Praeses: Wie zou er snollebolleke verzinnen als bijnaam hahah

Cantor & Sport: Gewoon poepen

VM: Stap 1: kom naar 1 van onze leuke activiteiten en praat ermee, herhaal tot je klaar bent voor stap 2

Stap 2: nodig de persoon uit naar een iets, liefst iets met andere mensen bij als je nog niet zeker bent

Stap 3: tegen nu zou je moeten weten of het klikt en kun je daar op verdergaan

Alternatief: gewoon binnen doen op een zatte avond

Praeses, in antwoord op Cantor & Sport: En dat is wel succes gegarandeerd dan?

Feest & Milieu, in antwoord op VM: is dat het stappenplan dat je altijd doet?

Feest & Milieu: ma dat je blijft happenen in stap 1

VM: Nee, wat ik vaak adviseer

Penning: Nr goe advies moede nooit luisteren

(Noot vd Globe: behalve naar dat van ons natuurlijk)

VM: Ik kom voor de drank naar de activiteiten

Feest & Milieu: alchholieker

Praeses: Ik dacht dat je voor ons kwam Bran

ogeo IT
CAD/BIM/GIS

ogeo IT
CAD/BIM/GIS

ogeo IT
CAD/BIM/GIS

Pussy

Bij gebrek aan Geografisch getinte memes zijn hier deze week foto's van mijn kat. Ze heet Pickles.





Heb je zelf nog geografie-memes om dit segment terug op gang te krijgen? Of leuke foto's van je huisdier? Of allebei? Stuur ze gerust door naar globe@geografica.be en misschien kom je ze wel tegen in de volgende editie van de globe!



GEO SOLUTIONS
unleashing location data



antea[®]group

Understanding today. Improving tomorrow.



Pythagoras
CAD+GIS

Het verhaal van de haas en de mier –

Deel 1

Dag lief lezertje van de Globe. Ken je dat gevoel van nostalgie wanneer je je zo plots een boek of tv-programma of verhaaltje van vroeger herinnert, zo een warm, enthousiast gevoel dat je meteen met je vrienden wil delen? Nee? Pech, ik wel. Dus dat is wat ik hier ga doen, alleen gaat het niet om een oude klassieker waar jullie allemaal het verhaal al van kennen, maar om een verhaaltje dat mijn papa meer dan 10 jaar geleden voor mij heeft geschreven om mij op te sturen terwijl ik op scoutskamp zat. Ik vond het laatst terug in een oude stoffige doos en herinnerde mij hoe een leutig verhaal het was, en dus wou ik het met jullie delen. Hier gaan we!

“Dit is het verhaal van de haas en de mier”, zei de papa.

“Maar papa, is het niet ‘het verhaal van de *krekel* en de mier’?”, vroeg het kindje.

“Neen, je bedoelt het verhaal van de haas en de *schildpad*, maar dat is een heel ander verhaal hoor. Dit is het verhaal van de *haas* en de *mier*.”

“Amai, ingewikkeld!”, zei het kindje.

“De haas in dit verhaal was blauw...”

“Jamaar papa, nu overdrijf je toch een beetje hoor!”

“Neenee, echt waar”, zei de papa.

“Helemaal blauw tot achter zijn oren ofwa?”

“Neen, de binnenkant van zijn oren was roze. En het topje van zijn neus was groen.”

“Zeever!”



“En de mier was rood.”

“Als deze onzin nog lang duurt dan stop ik met luisteren”, zei het kindje.

“Ok,” zei de papa, “we beginnen met het verhaal. Let op want het wordt op een bepaald moment wel een beetje spannend!

Lang geleden was er een bos in de Ardennen. Op een open plek dicht bij een magische rivier woonde een blauwe haas. Elke dag waste hij zich in de rivier, waardoor zijn vacht helemaal blauw was geworden.”

“Begin nu niet weer hé!”

“Neenee, geen paniek.

Op en rondom de open plek woonden nog heel veel andere dieren: een oranje uil, een roze wasbeer, een appelblauwzeegroene regenworm, een paarse ...”

“Hela ik stop mijn oren dicht en roep blablabla hé, ik heb je gewaarschuwd. BLABLABLA! BLABLABLA! BLAAABLAAABLAAA!!!

“OK, OK, ik ga stoppen met de zever over gekleurde dieren. Onthoud alleen dat haas blauw was en de mier rood.

Op een dag vertrokken de twee vrienden – want dat waren ze – op tweedaagse tocht. Dat deden ze elk jaar zo tegen het midden van de zomer. Dan pakten ze wat spullen in hun rugzak en trokken erop uit om de wijde wereld te verkennen.

Nu moet je weten dat de twee wel hele goeie vrienden waren, maar de haas kon het toch altijd niet laten om de mier, die veel kleiner was, af en toe een beetje te plagen. Om niet te zeggen soms zelfs een beetje pesten.

Dan groef hij bijvoorbeeld een greppeltje met zijn sterke achterpoten in de modder. De mier had dan de grootste moeite om



over dat greppeltje heen te klauteren, en de haas lag in een deuk van het lachen.

Niet zo'n lieve eigenschap van die haas, vind je niet? Maar hij kon het niet laten. Na een tijdje in een deuk te liggen zei hij dan wel tegen de mier: 'kom ik ga je helpen om over die greppel te klauteren, hier, spring maar op mijn voorpoot en ik zet je erover heen.' Zo ging het steeds. De haas plaagde de mier af en toe, maar de mier wist ook wel dat de haas het niet zo slecht bedoelde en dat hij eigenlijk ook wel een goeie haas was.

En zo vertrokken ze dus die morgen op tocht. De haas met zijn rugzak en de mier met een minuscuul rugzakje zo groot als een kruimeltje.

In het mooie zachte licht van de opkomende zon boven de rivier keken ze nog één keer om toen ze opklommen tegen de helling van de heuvelflank naast de open plek in het bos. Toen kwamen ze aan op de weg, waar ze afsloegen naar links en het dal van de rivier verder volgden.

Na enkele uren doorstappen waren ze al flink opgeschoten, toen ze in de verte een rookpluim zagen. Nog wat later zagen ze allerlei gekleurde vlekken tussen de bomen

'Een camping,' riep de haas, 'ik heb wel wat honger gekregen van die lange tocht! Denk je dat er op die camping ijsjes te krijgen zijn?' 'Geen idee,' zei de mier, 'maar ik zou er niet in de buurt gaan. We hebben niet zoveel zakgeld en het is misschien beter om in het dorp te gaan en daar te vragen aan de bakkersvrouw of we een ijsje mogen kopen. Die kent ons nog van vorig jaar.'

'Ha nee, ik ga niet zitten wachten tot we bij dat dorp zijn. Ik wil nu al een ijsje. Kom, snel!' en de haas zette het op een lopen.

'He wacht!' riep de mier, maar de haas luisterde niet en keek niet om. Nog voor je pap kon zeggen was de haas al een heel eind voorop, en de mier kon hem onmogelijk bijhouden. Niet veel later was de haas uit het zicht verdwenen, en de mier zuchtte diep. Dik

tegen zijn zin vatte de kleine mier dan ook maar de toch aan naar die camping.

Het was al een heel eind in de namiddag toen de mier eindelijk bij de camping aankwam. Hij moest een bruggetje over om op het kampeerterrein te geraken, en werd op die brug bijna platgereden door een auto die net overstak. Aan de overkant van de brug hoorde de mier mensen lachen, en hij zag een groepje mannen bij een barbecue staan. Aan een paal wapperde een oude vlag, waarvan de rode en blauwe kleuren helemaal vervaagd waren en de randen van de vlag hingen in rafels. Maar nergens zag de mier een spoor van zijn vriend de haas.

Recht vooruit zag de mier een klein huisje, waaraan een bordje hing waar “receptie en winkel” stond geschreven. ‘Daar zal ik de haas misschien wel vinden. Of in elk geval kan ik het daar vragen.’

Nu moet je weten dat de eigenares van die camping eigenlijk een hele kwaaië mevrouw was. In het verleden had ze nog voor heks gestudeerd aan de Heksen school van Delft, maar ze was van de school weggeschuurd omdat ze altijd ruzie maakte met de ander heksen. Ze haatte mensen en dieren, en dus had ze Nederland verlaten omdat ze het daar te druk vond en zocht ze een klein plekje in de Ardennen waar ze hoopte met gerust te worden gelaten. Om zeker niet gestoord te worden, had ze een klein bordje gemaakt met de naam “Camping Kaka”. Zo hoopte ze dat niemand zou langs komen. Maar Nederlanders die in de Ardennen passeerden op weg naar Frankrijk, lazen alleen het woordje “Camping”, en dus stopten ze toch en bleven slapen op de camping. Tot grote ergernis van de heks, die dik tegen haar zin haar Nederlandse gasten moest bedienen.

Die ochtend had de heks echter een mooie zaak gedaan. Ze zat aan haar bureautje aan de receptie toen ze door het raam een haas over de brug zag komen. Een blauwe!

‘War een sodemietersgeluk,’ dacht de heks, ‘nou is dat al sinds vorige zomer dat die vlag van onze kèmping helemaal in fruit en uitgeregend is. Met dat verrekte weer ook hier in België, wat een apenland, soms denk ik dat ik maar beter in Holland gebleven was... Maar zie nou es, daar komt me nu toch wel een blauwe haas over de brug. En nou wil het toeval dat een vorige gast van me uit Polen kwam. En die is zijn splinternieuwe vlag hier vergeten. Ik dacht ik gooi dat ding weg, wat heb ik d’eran? Maar kijk nou es: zo ziet die vlag eruit:



en als ik die nou op zijn kop hang, en ik naai er een mooi hazenvelletje onder, dan krijg ik dat:



Perfect! Ik ben zo blij dat ik slecht ben! Laat die haas maar opkomen.”

...

Ziezo lieve schatten, dit was deel 1 van het verhaal van de haas en de mier! Ik hoop dat jullie er wat van genoten hebben en uitkijken naar deel 2 in de volgende Globe.

XX

Niko

Globe 24-25



**Standaard
Boekhandel**



**Standaard
Boekhandel**



**Standaard
Boekhandel**



**Standaard
Boekhandel**

Affiches van aankomende activiteiten



GEO GUIDO TOUR

19u15 Frituur Marcel

20u SUNSET

20u50 Pi-Nuts

21u30 YUCCA

22u20 COER

23u10 Delta

00u SALTO

Maandag 25 november
Vanaf 19u

Geografica Universiteit Gent

NORDENDO
Pythagoras AVINEON
geo IT CAD/BIM/GIS
MEET HET
GEOxyz
DjN
GEO SOLUTIONS
Jan De Nul GROUP
SIGGIS
R
HOTEL RIJCKMANS



ZWEMMARATHON

Wetenschappen en VLAK

Woensdag 27 november van 19u tot 22u @GUSB

VLAK

Geografica Universiteit Gent

G B K

GEOLOGICA

WINA

Chemica

En na de examens is er natuurlijk ook nog...





NORDEND

tecccon 

landmeters-experten

mx
geo

Kalender

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12
 Geoguidetour  Minivoetbal heren		 Zwemmarathon		 Ouwezakkencantus		
2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12
 Minivoetbal Dames voorrondes			 Museumnacht  Sinterklaasvat			
9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12
 Badminton geklasseerd		 Filmavond				

Kringlied

Wij zijn nooit het noorden kwijt,
ook al zien we sterren op z'n tijd.

Met kaart en baken in de hand,
zijn wij bekend in 't Gentse land.

De Aarde is ons werkterrein,
vooral als we op excursie zijn.
Ze eindigt meestal in de kroeg
en duurt meestal tot 's morgens vroeg.

Maar in juni ligt alles plat,
niemand die feest, niemand is zat.

En zijn d' examens gene lol,
zeggen wij: "doe de glazen nog eens vol".

Heel het jaar is 't ambiance,
met nieuwjaar weg met d'ambulance.

Sport-cultuur en feestvertier,
Geografica in hart en nier!

*Geschreven door: Dimitri Durnez en Michel Deveen; Muziek: The
Song of Indifference - Bob Geldof.*





📷 [geografica_gent](#)

📘 Geografica